

Constantijn school

samen groeien is meer dan alleen groter worden

HOERA!
40
JAAR

Speciale editie: 40-jarig bestaan

Maandag 5 september

Opening nieuw feestweek/ schooljaar

Wat een mooi begin van de week hadden wij samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders op het plein. We hebben samen veel liederen gezongen. We hoorden van de parelketting die juf Janet gekregen had. Een ketting met allemaal verschillende parels. Juf Corine was zelfs een beetje jaloers op die mooie ketting, maar ze had ook een heel mooi verhaal bij die verschillende parels. Ze zei dat geen parel hetzelfde is en dat ze allemaal uniek (verschillend) zijn. Er is er niet één hetzelfde. En zo is het ook met ons. Wij en ook alle kinderen zijn uniek. En God heeft ons gemaakt zoals we zijn; allemaal anders en ieder met zijn eigen karakter en talenten. We mogen weten dat God van ons houdt en dat wij mogen zijn als een parel in Zijn hand. En weet je dat parels heel duur zijn? Er is zelfs een pare van 32 miljoen. En zo ziet God ons; wij zijn een kostbaar geschenk voor Hem en Hij houdt ons in Zijn hand; we zijn allemaal van waarde!



En om het ook voor alle kinderen goed uit te leggen, hebben juf Corine en juf Janet uitgelegd dat bellen op parels lijken en ook allemaal verschillend zijn. Dat hebben we natuurlijk ook laten zien.

Alle kinderen kregen een bellenblaas en mochten op het liedje 'Bellen blazen' van Elly en Rikkert zoveel mogelijk bellen blazen; een prachtig gezicht!



We sloten af met een lekker ijsje met spikkels; dat zal lekker smaken!
En zelf op de kop, kun je lekker een ijsje eten.



Dinsdag 6 september

Spelletjes en film

We hebben getroffen met het weer! De hele ochtend en ook middag was het prachtig weer, misschien we te warm. We konden heerlijk buiten spelletjes spelen. Er werd van alles gedaan. De onderbouw begon met allerlei spelletjes van steltlopen tot spekkjes happen en van spijkerpoepen tot blikgooien. En natuurlijk was er een hele grote stormbaan/springkussen. De bovenbouw begon met levend ganzenbord. Na een uur draaiden we de spelletjes om en gingen de kinderen in de onderbouw levend ganzenbord spelen en konden de leerlingen uit de bovenbouw zich vermaken met allerlei spelletjes.



Om 12:00 uur hing er een heerlijke lucht van vers gebakken pannenkoeken in de school, want heel veel moeders, en misschien ook wel vaders of oma's of opa's, hebben alle buikjes voorzien van heerlijke pannenkoeken.



's Middags hing er ook een lucht in de klaslokalen van chips, pringles, popcorn en snoep, want we hebben lekker film gekeken. De kinderen mochten zelf kiezen welke film zij wilden zien. Dus zaten er kinderen van groep 5 in lokaal 8 van groep 8, maar kinderen van groep 8 zaten in lokaal 6 van groep 6. Lekker door elkaar. Een hele fijne dag met elkaar beleefd.



Woensdag 7 september

Op schoolreis naar De Waarbeek

Verslaglegging door kinderen uit groep 7a



Ik kwam negen uur op school toen gingen we in de bus naar de waarbeek. Toen kwamen we aan daarna moesten we even wachten toen gingen we naar de plek waar al onze tassen lagen. daarna gingen Eva en Romy in een attractie waar ik niet meer in durfde na de vorige keer. Toen gingen we in een soort van zweefmolen. Toen gingen we naar de rodelbaan alleen je moest daar heel lang wachten toen wij mochten moest ik heel hard gillen en toen we eruit kwamen trilde ik. Ik ging ook met Miah en Eva in het spookhuis. Daarna nog in het reuzenrad en nog een keertje in de rodelbaan. Ik had ook twee keer patatjes gehaald daarna gingen we weer de bus in naar school. Toen moest ik nog mijn spullen van binnen ophalen en ging ik naar huis.

Elaiza



We stappen met z'n alle in de bus en vertrokken gelijk.

Een half uur later zagen we allemaal de ingang van de waarbeek. Iedereen was blij en rende naar binnen. En we moesten met de hele klas verzamelen bij het eetgedeelte. 5-10 min Later mocht je naar de attracties toe. Ons vriendengroepje ging gelijk rennen naar de attracties. Ik rende naar de rodelbaan. En een aantal uren later gingen we naar de bus en reden we terug naar de constantijnschool. Al onze ouders stonden naast de weg te wachten en iedereen was weer veilig thuisgekomen.

Jamie



We zaten in de bus totdat we er waren en toen we er waren gingen ze ons tellen. We gingen naar binnen en toen zochten we een plek daar lagen onze tassen toen mochten we spelen ik ging in een wiebel boot die ging heen en weer toen ging ik in een hele enge achtbaan en daarna ging ik in het spookhuis. En dan laten ze je schrikken hij rent soms achter de kar aan en hij gaat met een nep hand over je wang en je gaat door rook heen met een kar aan het einde hoor je hele harde knetters en je kon onbepaald eten de waren ijsjes we waren met de hele school en ik ging met joan en romy, elaiza en eva het was heel leuk en ik ben ook nog in de botsautos geweest met joan en die gingen heel hard en ze waren leuk en toen reden we terug en toen waren we op school.

Ize



We gingen in de bus en onze ouders gingen zwaaien. En toen begon de bus! We hadden er allemaal zin in! We waren best lang in de bus naar Hengelo, maar toen waren we er! Eerst gingen we in de Waarbeek en we zagen veel attracties. Toen mochten we spelen!
 Eerst ging ik in de botsautos met Joshua en het was heel leuk. Toen gingen we in de sprookjesbaan en het was de meest simpele attractie. We gingen in heel veel attracties. zoals de zweefmolen, de rodelbaan, het spookhuis, het piratenschip, de wildwaterbaan, het reuzenrad, de zwevende paddestoelen, de draai raket en de trek draai. Toen gingen we terug naar huis.
 Jorrick



Wij gingen met de Bus naar de Waarbeek. We waren bij de Waarbeek aan gekomen. En We gingen naar binnen om bij het park te komen. We liepen naar de Bankjes. Om de Tassen daar neer te leggen. daarna kregen we nog wat uitleg. En daarna mochten we in het park. Ik en een paar andere gingen eerst in de boot. Die Boot schommelt heen en weer links rechts en vooruit. Daarna in zo'n ronddraai ding die ging eerst recht en daarna ging die harder en opzij. Daarna in het Spookhuis in groepjes. In een karretje we kregen een uitleg via een tv. Toen gingen we rijden het was niet eng. Daarna in de Draaimolen. en in de Botsauto, s. we gingen met een groepje tikkertje in de Botsauto, s doen als we elkaar met de Botsauto, s tegen elkaar gingen was die gene de Tikker. en daarna in de Achtbaan. in de Achtbaan maakt ze een foto. en die foto kon je na die tijd zien. en we gingen nog wat Patat Eten. en toen gingen we met de Bus weer terug. en we waren weer aangekomen op School. En dat was het Avontuur in de Waarbeek.
 Michelle



Tekenwedstrijd!

Oud-directeur Gertjan van Dijk mocht samen met zijn vrouw alle tekeningen beoordelen en uit elke groep was er een winnaar.

Groep 1: Maud E.
 Groep 2: Eva
 Groep 3: Mees
 Groep 4: Maaïke
 Groep 5: Lize

Groep 6: Britt
 Groep 6/7: Jayden
 Groep 7: Tiam
 Groep 8: Sebastiaan

Allemaal van harte gefeliciteerd!



Donderdag 8 september

Gezinsavond

Donderdagavond stond in het teken van het gezin. Samen met het gezin door de wijk opzoek naar 'vossen'. Het was een enorme drukte. Mooi om te zien hoe jong en oud samen door de wijk liep. Ook veel oud-leerlingen waren samen met broertje of zusje aan de wandel.



Even leek het erop dat het zou gaan regenen, maar gelukkig klaarde het even op. Met nadruk op 'even', want na de vossenjacht begon het langzaam te regenen en dit ging steeds harder en harder.

Op het plein was van alles te krijgen: koffie/thee/ranja met cake, frisdranken, broodjes hamburger of frikandel en natuurlijk popcorn en suikerspin. Ook in de regen gingen we vrolijk verder.

Er waren spelletjes zoals een verloting en grabeljurk.

Een speciale prijs was er te winnen door te raden hoeveel rolletjes pepermunt er in een grote glazen pot zaten. De hoofdprijs een Nespresso-apparaat.

In de pot zaten 481 rolletjes en Romy Voortman (oud-leerling) heeft dit op 2 rolletjes na goed geraden. Haar zusje Esmee mocht de prijs in ontvangst nemen.

Ook was er een prijs te winnen met de vossenjacht. 10 vossen liepen of zaten in de wijk en iedere vos had natuurlijk een letter. De 10 letters samen vormden de zin 'Het is feest' en Tijn Baan had dit goed gedaan.

Hij kreeg een heerlijke slagroomtaart! Eet smakelijk familie Baan!

Het was een geweldige avond. Vanaf deze plaats een hartelijk dank aan alle ouders en anderen die ons hierbij hebben geholpen. Ook een dank aan sponsors die deze avond mogelijk hebben gemaakt! We kijken uit naar de volgende gezinsavond!



Vrijdag 9 september

Constantijn modeshow

Alweer de laatste dag van de jubileumweek. En vandaag stond er een Constantijnmodeshow op het programma. Elke groep kon in een bepaald thema zijn creativiteit kwijt. Van circus tot prinsessen en ridders en van jungle tot zomer. Elke groep kon op een groot podium en een 'catwalk' laten zien wat zij ervan gemaakt hadden. Onder een deskundige jury van Piet Klokkenburg (oud-directeur van de Constantijnschool) en Deborah Citgez werden alle creaties beoordeeld.

Volgens de jury was het echt super lastig om een echte winnaar aan te wijzen, want iedereen is een winnaar. Groep 8 kreeg een prijs. Zij vertelden en beelden het verhaal van 'Rupsje nooitgenoeg' uit. En de jury vatte dit als volgt samen "Wanneer je in groep 1 begint, ben je nog een klein rupsje die in alle komende groepen gaat groeien en ontwikkelen tot een mooie vlinder!" Een toekomst van rups naar vlinder. Ook groep 1 kreeg een prijs, want als je nog maar net 2 weken naar school gaat en je durft al alleen op een heel groot podium te laten zien wat je kunt terwijl er heel veel mensen naar je kijken, dat verdient zeker een prijs!

De prijs is een bakpakket. De groepen gaan op school lekkere taarten maken en misschien krijgen we allemaal wel een klein stukje!



Bedankt!

Wij kijken terug op een hele mooie jubileumweek. Dat hebben we op verschillende manieren al laten weten. Het begon op maandag met een hele mooie opening op het plein. Fijn dat daar ook ouders/verzorgers bij aanwezig waren. En zoals al is gezegd, gaan we dit zeker vaker doen, want wat is er mooier om een schooljaar samen te beginnen. Samen met leerlingen, ouders/verzorgers (oma's en opa's) en leerkrachten, maar bovenal samen met God!

Vanmorgen hebben we het afgesloten met een Constantijnmodeshow. Prachtig om alle kinderen druk bezig te zien met hun thema. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan om er zo goed mogelijk uit te zien! Echt een applausje waard.

Van alle activiteiten hebben we al veel via Parro gedeeld en in deze speciale editie van het Contact hebben we geprobeerd om met een selectie van heel veel foto's een beeld te maken zodat u ook kunt meegenieten. Er zijn zoveel foto's gemaakt en die kunnen natuurlijk niet allemaal in het Contact opgenomen worden; het zou dan zo groot als een boek worden. Meester Sander heeft aangeboden om de foto's ook nog in een film te verwerken. Deze zullen we dan met u delen.

Vanmorgen hebben we ook met alle kinderen het getal 40 uitgebeeld. Daar wordt een mooie foto en film van gemaakt. Zodra deze klaar zijn, gaan we die met u delen.

Deze week hebben heel veel ouders en verzorgers ons geholpen om deze week tot stand en tot een geslaagde week te maken. Vanaf deze plaats willen wij nogmaals iedereen bedanken die ons hiermee heeft geholpen op welke manier dan ook! Samen maken we het onderwijs tot een feestje!



Agenda



September 2022

12-13-15 september
13 september
14 september
19 september

startgesprekken groep 2 t/m 8
start met fruit op school! Elke dinsdag en donderdag!
GMR
MR